



Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları: 1374

Oku Düşün Serisi: 59

TERİKETÜ'N-NEBİ:  
PEYGAMBERİMİZİN MİRASI  
Hammâd b. İshak b. İsmâil el-Ezdi

Yayın Koordinatörü  
Murat AYDEMİR

Tercüme  
İbrahim SIRMALI

Tashih  
Bedirhan DEMİRCİ

ISBN: 978-625-428-585-1

1. Baskı, Ekim 2024, Ankara

© Bütün Yayın Hakları Türkiye Diyanet Vakfı'na aittir.  
Bu eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık  
Ticaret İşletmesi Yönetim Kurulu'nun 07.11.2023 tarih  
ve 182 sayılı kararıyla uygun görülmüştür.

*Bu eserin ilmi/edebî redaksiyonu İLKSAY Kurulu  
marifetiyle yapılmıştır.*

Yayıncı Sertifika No: 48058

BASKI: **TDV**  
YAYIN MATBAACILIK TİC. İŞLETMESİ  
BASIMEVİ | PRINTING HOUSE

Ostim OSB Mah. 1256. Cad. No: 11

Yenimahalle/ANKARA

Tel: 0312 354 91 31 (pbx)

Faks: 0312 354 91 32

e-posta: bilgi@tdv.com.tr

# TERİKETÜ'N-NEBÎ: PEYGAMBERİMİZİN MİRASI

Müellif

**Hammâd b. İshak b. İsmâil el-Ezdî**

Tercüme

**İbrahim Sırmalı**

## OKU-DÜŞÜN SERİSİ

Medeniyetin inşasında ve ihyasında kitabın yeri tartışılmazdır. “Oku” emriyle başlayan vahyin rehberliğinde kâinatı okumaya, anlamaya ve anlamlandırmaya gayret eden İslâm medeniyeti de tam anlamıyla bir kitap medeniyetidir. Türk-İslâm kültürünün okumaya ve yazmaya, ilme ve âlime verdiği değer, geçmişten bugüne en büyük mirasımızdır.

Türkiye Diyanet Vakfı, vakıf geleneğini bütün haşmetiyle yaşatan ve hayrı arayanların dileklerine tercüman olan bir kuruluş olmasının yanı sıra, kurulduğu ilk günden itibaren daima bilginin gelişimine ve yayılımına hizmet etmiştir. TDV Yayınları, ilmin bireysel olduğu kadar toplumsal anlamda da inanç ve ahlâk dünyamızda taşıdığı hayati önemin idrakinindedir.

Oku-Düşün Serisi, TDV Yayınları'nın çeyrek asrı geçen bir süredir milletimizle buluşturduğu, hacmi küçük ama manası büyük kitaplardan oluşmaktadır. Dinler ve mezhepler tarihinden, gönül dünyamızı aydınlatanlara, Türk-İslâm düşünürlerinden sosyal sorunlarımıza dair çözümlere kadar birçok farklı alanda kaleme alınan eserler, bugün yeniden gözden geçirilmekte ve zenginleştirilerek okuyucumuzun istifadesine sunulmaktadır. Amacımız bilgiyi tazelemek, seriyi yeni kitaplarla devam ettirmektir.

Gayret bizden, takdir okuyucudan, tevfik Yüce Allah'tandır.

**Türkiye Diyanet Vakfı**

# İÇİNDEKİLER

MÜTERCİMİN ÖN SÖZÜ ..... IX

TAKDİM ..... XI

## MUKADDİME

---

Müellifin Ailesi ..... 3

Teriketü'n-Nebî Kitabındaki Rivayetlerin İncelenmesi ve Tahlili .... 9

Teriketü'n-Nebî Müellifinin Şeyhleri (Hocaları)..... 29

Nüshanın Özellikleri..... 33

Nüshanın Senedinin İncelemesi ..... 34

Nüsha ile İlgili Semâların İncelemesi ..... 38

Şeyh İbn Taberzed'in Semâının Sureti (H. 525) ..... 41

Eş-Şeyh, El-İmâm, El-Hâfız Zekiyüddin Ebû Muhammed

Abdülazîm El-Münzirî'nin Semâının Sureti ..... 43

Eş-Şeyh Ebü'l-Hasen'in Hicrî 564 Senesinde Kendi El Yazısı ile  
Yazdığı Orijinal Nüsha Hakkında ..... 43

Tahkik Yöntemi..... 45

## TERİKETÜ'N-NEBÎ: PEYGAMBERİMİZİN MİRASI

### ve Bu Konuda Yönlendirdiği Yollar

---

Kitap ..... 48

Resûlullah'ın Atları..... 144

Resûlullah'ın (s.a.s.) Katır, Merkeb ve Develerden Oluşan

Binek Hayvanları ..... 149

Resûlullah'ın (s.a.s.) Silahı ..... 153

Resûlullah'ın (s.a.s.) Elbiseleri ..... 158

Üzerinde Uyuduğu Yatağı..... 159

Resûlullah'a (s.a.s.) Hediye Edilen Keçiler ..... 160

Resûlullah'ın (s.a.s.) Sağmal Dişi Develeri..... 162

Resûlullah'ın (s.a.s.) Hizmetçileri ..... 166

KAYNAKÇA ..... 179

## MÜTERCİMİN ÖN SÖZÜ

Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla...

Her türlü hamdüsena âlemlerin Rabbine mahsustur. Salâtüselâm âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'yadır.

Bizim her konuda olduğu gibi mal, mülk ve servete bakışımız konusunda da en güzel örneğimiz Peygamber Efendimizdir. Hz. Peygamber (s.a.s.), hayatının bazı dönemlerinde sıkıntılara maruz kalmış olsa da zannedildiğinin aksine hiçbir zaman fakir olmamıştır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) varlıklı bir insan olmasına rağmen, son derece mütevazı bir hayat sürmüş, onun (s.a.s.) bu durumu bilgi eksikliğinden ve hatalı yöntemden kaynaklı olarak bazıları tarafından fakirliğine yorumlanmıştır. Ancak bu doğru değildir. Zira Hz. Peygamber'e ait pek çok mal, mülk ve servet olmasına rağmen o (s.a.s.) bunlara değer vermemiş, zühde dayalı mütevazı bir hayat yaşamış, âhireti dünyaya tercih etmiştir. Aynı şekilde ailesini ve yakınlarını da bu yolu izlemeye, dünya hayatında helâl ve temiz olanlardan yemeye, o mallardan alırken bile ailesinin ellerini çekingen olarak alıştırmaya devam etmiştir. O (s.a.s.), dâr-ı bekâyâ irtihal ettikten sonra yakınlarına maddi anlamda bir miras bırakmamıştır. Onun (s.a.s.) yegâne mirası Kur'ân-ı

Kerîm ve onun canlı bir hayata dönüşmüş şekli olan sünnet-i seniyyesidir.

İşte bu eser, Hz. Peygamber'in (s.a.s.) yiyecek ve içecekleri, sahip olduğu malları, mülkleri, hayvanları, silahları, elbiseleri, ev eşyası ve hizmetçileri hakkında bilgi veren kıymetli bir eserin Türkçemize kazandırılması çalışmasıdır.

Diyanet İşleri Başkanlığı'mızda uzun yıllar müftü olarak hizmet yürüttüm. Hizmet süremi tamamladıktan sonra Mustafa İsmet Uzun hocama bir kitap tercüme etmek istediğimi ifade ettim. Kıymetli hocam kütüphanesinden hicrî 199-267 yıllarında yaşamış, Abbâsiler döneminde kadınlık görevlerinde bulunmuş, ilim ehli bir aileye mensup bir aileden gelen İslâm âlimi Hammâd b. İshak'ın *Teriketü'n-Nebî* adlı eserini tercüme etmem için bana verdi. Ben de eseri yaklaşık bir yıl gibi bir sürede tercüme ettim. Mukaddime bölümünde Muhakkik Dr. Ekrem Ziyâ el-Umerî'nin *Teriketü'n-Nebî* ile ilgili yaptığı çalışmaların çevirisi, ardından da *Teriketü'n-Nebî*'nin metin çevirisi yer almaktadır.

*Teriketü'n-Nebî: Peygamberimizin Mirası* adlı eserin tercüme sürecinde editörlüğünü, ilmî redaksiyonunu ve son okumasını Dr. Yıldırım Kaplan ve Yusuf Türker yaptılar. Kendilerine medyûn-i şükran olduğumu ifade ediyorum. Ayrıca eserin grafik-tasarımından mizanpajına ve yayımlanmasına kadar geçen süreçlerde emeği geçenlere teşekkür ediyorum, faydalı olmasını Cenâb-ı Hak'tan niyaz ediyorum.

Gayret bizden, tevfik Allah'tandır.

**İbrahim SIRMALI**

## TAKDİM

1980'lerin başında Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Dairesinde muhafaza edilen Hz. Peygamber'e ait teberrukat eşyasının tanıtımı için hazırlanacak bir multivizyon programına danışmanlık yapmak üzere İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü Müdürlüğü (M.Ü. İlâhiyat Fakültesi) tarafından görevlendirilmiştim. Bu vesile ile dairede Hz. Peygamber'in muhallelâti olarak kayıtlı eşya arasında gösterilen objelerin Efendimize aidiyeti hakkında dinî literatüre dayalı güvenilir bilgiler edinmek istedim. Evet, hırka-i saâdet, Efendimize aitti, kılıçlar (suyûf-i mübareke) onundu, mektup (nâme-i saâdet) onundu, sakal-ı şeriflerin en az bir kısmı ümmetin elindeki kıymetli hatıralardan idi. Fakat teyemmüm taşı kaydıyla teşhir edilen tablet, na'l olarak zikredilen pabuç/ş vs. gibi diğer eşyanın Resûlullah ile irtibatlandırılması mümkün müydü? Bunların ona aidiyetini sağlam dinî kaynaklardan teyit ve tespit edebilir miydik?

Gerçi Tahsin Öz (ö. 1973) *Mukaddes Emanetler* (İstanbul, 1953) isimli kitabında bu mübarek hatıralar hakkında daha çok saray kayıtlarına dayanarak bilgi vermiş ancak dinî kaynaklardan istifade

etmemiřti. Ben ise Ahmed Teymur Pařa'nın *el-Āsârũ'n-Nebeviyye* (Kahire, 1971) adlı eserinden daha eski kaynaklar arıyordum.

Önümüzdeki ilk yol tabiatıyla hadis kaynaklarına bařvurmaktı. Ancak řimdiki imkânlar o yıllarda mevcut olmadığından bu konuda sıhhatli taramalar yapabilmek çok zor ve hadis, siyer, İslâm tarihi kaynaklarının disiplinler arası bir yaklařımla uzmanlarınca taranması gerekmektedir. Ayrıca bizde Batı'daki gibi dinî folklor arařtırmaları (kabaca ikonografiye dâhil malzeme ile teberrûkat eřyaları gibi dinî mahiyetteki objelerin incelenmesini kapsayan) dinî ve mistik folklor malzemeleri alanındaki çalıřmalar yeterince gelişmediđi gibi bu işle ilgilenmesi gereken ilim erbabı da yeterince konuya eğilmemiřlerdi. İkinci ve daha kolay görünen ise bu konuda eslâfın yazdıđı kitaplara bařvurma yolu olarak görünmüřtü. Ancak yaptığımız arařtırmalardan da bu hususta toparlayamamıřtım.

1986'da Mısır'a gidince her gördüğüm hocaya kaynak sormaya bařladım. Tabii olarak herkes Hz. Peygamber'in "*Biz peygamberler zümresi miras bırakmayız; bizim geride bıraktığımız her türlü servet sadakadır.*"<sup>1</sup> buyurduđunu söylemekle yetindiler. Efendimizin vefatında mülkiyetinde "sadece beyaz bir katır ile silâhları bulunduđunu, zırhının ise bir Yahudi'den aldıđı arpa karřılıđında onda

1 Buhârî, "Humus", 1; "Nafakât", 3; Müslim, "Cihâd", 49, 56; İbn Sa'd, *et-Tabakât*, 2/314.



rehin kaldığını, bir miktar arazisinin ise gelirinin ailesi için harcanmasını ve kalanının devlet hazinesine devredilmesini emrettiği” şeklindeki bilinenleri tekrarladılar. Mahir İz hocamın tabiriyle “bu bilgiler beni tatmin etmediğinden” araştırmaya devam etmeliyim diye düşündüm.

Mısır’dan hac yoluyla dönerken Mekke’de yaşayan kitap kurdu (kendi aramızdaki tabirle Haremeyn Emiri) Dr. Necati Öztürk kardeşime sordum. *Teriketü’n-Nebî* isimli yeni yayımlanmış bir kitaptan bahsederek “Akşama getiririm!” deyince, ben “senelerdir böyle bir kitap aradığımı, beklemeye tahammülüm olmadığını, hemen kitapçılara giderek satın almak istediğimi” söyledim. Tabir caizse bir koşuda gidip kitabı satın aldık. Yatsıdan sonra Arapların “cevle seri’a” dedikleri bir süratle gözden geçirdim. Pek beğendiğimden özellikle Suud’a girerken Cidde Liman Gümrüğünde kitaplarım yüzünden çoluk çocuk saatlerce bekletilerek çektiğimiz sıkıntıları bir kere daha unuttum. İnşallah döndükten sonra tercüme ederim niyetiyle diğer kitaplarımın yanına koydum.

Eser, 2020 yılına kadar birkaç yere dağılmış kitaplarımın arasında boynunu bükmüş, vakt-i merhûnunu bekleyip dururken değerli emekli müftü İbrahim hoca bana telefon ederek bir kitap tercüme etmek istediğini söyledi. O sırada kütüphanemde çalışıyordum. Ne tavsiye edeyim diye düşünürken tam karşımda *Teriketü’n-Nebî*’yi gördüm. Bana göz

kırpıyordu âdeta. Dehşete kapıldım, desem, inanın. Neredeyse otuz beş senedir unuttuğum eser “beni ne niyetlerle almıştın” dercesine sızlanarak bana bakıp duruyordu.

İbrahim hocaya “Yahu azizim! Böyle bir kitap var.” diyerek durumu özetledim, “Aman, bir bak! Sence tercümeğe değerse, beni de borçtan kurtarıver.” teklifinde bulundum. Sağ olsun on on beş gün içinde inceleyip kararını verdi. Neredeyse bir yıl boyunca titizlikle çalıştı. Böylece eser kisve-i tab’a bürünecek hâle geldi. Benim de inandığım eslâfın “Her eserin bir macerası vardır!” hükmü tahakkuk etti, serüven hüsn-i hitam buldu. Hepimizin ibret alarak zevkle okuyacağına inandığım bu eser her seviyeden okuyucusuyla buluşacak hâle geldi.

“Peygamberimizin Mirası” ismiyle Arapça metnine sadık kalınarak tercüme edilen ve Hz. Peygamber’in vefatından sonra geride bıraktıklarının neler olduğunu belli başlı hadis rivayetlerine dayanarak aktaran *Teriketü’n-Nebî*, Bağdat kadılarından Basralı Ebû İsmâil Hammâd b. İshak b. İsmâil b. Hammâd b. Zeyd b. Dirhem el-Ezdi’ye (h. 199-265) aittir. Eserin müellifi kaynaklarda tanınmış bir ulemâ ailesine mensup, devrinin fakih, mütekellem, zahid, ileri görüşlü, zeki, hafızası çok kuvvetli nadir isimlerinden ve birçok eser yazmış büyük âlimlerinden biri olarak tanıtılmaktadır.

Mevcut bilgilere göre, Şam Zâhiriyye Kütüphanesi’nde (nr. 54; 79 sh.) tek yazması günümüze

ulařan bu kıymetli eseri, Dr. Ekrem Ziyâ el-Ömerî neřretmiřtir. Arařtırmacı kitapta yer alan hadislerin kaynaklarını gstererek ilmî usullere gre rivayetleri, sened ve muhteva bakımından deęerlendirmiřtir.

Kitabın, ge de olsa Trke neřri, dinî literatre kıymetli bir katkı olduęu gibi, halkımız ve meslektaşlarımız iin ok faydalı olmuřtur. Mtercim İbrahim Sırmalı hocamızı tebrik ederken kendisinden bařka alıřmalar da bekledięimizi ifade etmek isterim.

alıřmak bizden bařarı Rabb'l-lemdendir...

**Mustafa İsmet UZUN**  
**İstanbul-Baęlarbařı**